



Stichting Melief

Melief Nieuwsbrief

Beste sympathisanten,

Daar is hij weer, de nieuwsbrief van Stichting Melief! Voor u lijkt de vorige (december) misschien al heel lang geleden, ik heb het idee alsof we hem vorige week schreven. De tijd gaat zo snel, en er is weer zo ontzettend veel gebeurd in de tussentijd. Het past in ieder geval nooit allemaal in deze brief! Over tijd gesproken... Stichting Melief is inmiddels alweer 5 jaar geleden opgericht!!!

Begonnen in Rockanje, uit haar jasje gegroeid en inmiddels nu ruim anderhalf jaar gehuisvest in Sögel!

De Stichting biedt aan honderden dieren die verwaarloosd, mishandeld of anderszins bedreigd zijn een permanent onderdak, vanuit Nederland en Duitsland vinden velen dieren hun eindbestemming bij de permanente opvang of op zijn Duits: Gnadenhof Melief.

Wij zijn enorm blij dat de dieren op vele van u al 5 jaar kunnen rekenen, en u dus een hele grote steen bijdraagt aan hun voortbestaan!

Uw geld komt regelrecht bij de dieren terecht, wij werken hier dag en nacht op vrijwillige basis. Marc heeft hiernaast nog een fulltime baan in Nederland om in ons eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het laatste jaar is voor de stichting financieel erg zwaar aangezien er veel geld in opbouwwerkzaamheden en verbeteringen van de verblijven gaat zitten, en we enorme dierenarts en voerkosten hebben. De prijzen van graan schieten omhoog en waar wij in het begin nog een baal stro voor 10 euro konden kopen zijn deze grote ronde balen nu tussen de 50 en 70 euro!!!

De kosten stijgen de laatste maanden onevenredig aan het aantal donateurs en adoptiefouders die Melief steunen. Melief heeft ongeveer zo'n 350 steunende sympathisanten, variërend van (jaar)donateur tot adoptiefouder. Aangezien we de toekomst van de dieren moeten kunnen blijven garanderen zijn we genoodzaakt om meer sympathisanten te werven.

Aangezien de werkzaamheden hier en de fulltime baan van Marc alle tijd opslakken zijn we ons aan het oriënteren op het gebied van wervingsbureaus. Dit zal een bureau moeten zijn wat op no cure-no pay basis zich voor de dieren van Melief wil inzetten. Wij zullen er alles aan doen om het persoonlijke karakter wat de Stichting heeft niet verloren te laten gaan, maar we hopen dat u begrijpt waarom we deze stap in de nabije toekomst zullen moeten gaan zetten.

Nu snel naar een aantal gebeurtenissen van de afgelopen maanden!!!

Bijna alle dieren die in de onderstaande stukjes besproken worden zijn nog op zoek naar een adoptiefouder op afstand, zodat ze ook van een goede toekomst verzekerd kunnen zijn!

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de Open Dag!

Op de spaarrekening voor de nieuwe locatie sparen wij door voor de op stapel staande grote projecten, spaar mee voor onder meer nieuwe daken en een quarantaineruimte op:
95.76.03.851

t.n.v. Stichting Melief,
Bergschenhoek

Vermeldt uw adresgegevens, dan kunnen wij u op de hoogte houden

OPEN DAG 2008:
31 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
Komt u ook?

Ook dit jaar willen wij alle donateurs, adoptiefouders, sponsors en andere geïnteresseerden uitnodigen voor de OPEN DAG op 31 augustus 2008. Wegens groot enthousiasme organiseren wij ook dit jaar weer een busreis naar de opvang in Sögel. U kunt weer met eigen ogen zien hoe de dieren het maken. Het afgelopen jaar is niet alleen het dierenarsenaal uitgebreid (er valt natuurlijk ook wel eens wat af...), maar zijn er ook weer de nodige, niet altijd zichtbare maar wel effectieve aanpassingen uitgevoerd. In grote lijnen zal de dag er zo uitzien zoals deze vorig jaar ook is gehouden. Dat wil zeggen vrij entree naar alle dierverblijven, terwijl u daarnaast weer kunt genieten van het buffet. Waar vrijwilligers u weer de nodige lekkere hapjes en drankjes zullen serveren, waarvan alle opbrengsten ten bate van de dieren zullen zijn.

Natuurlijk kunt u met eigen vervoer reizen, maar we streven ernaar de busreis ook door te laten gaan. Bevestig dat u komt door overmaking voor 1 augustus van € 39,50 per persoon op giro 16689 t.a.v. L.Winters, Rotterdam, onder vermelding van uw naam, aantal personen, Open Dag en opstapplaats 1, 2, 3 of 4. Dit is belangrijk, zo weten wij wie waar in de bus stapt. De ontvangst van uw overschrijving maakt uw inschrijving definitief. De bus zit nog niet vol, dus wilt u alsnog mee of weet u nog mensen die mee willen, informeer dan op telefoonnummer 010-4207399 of via l.winters@hetnet.nl of er nog plaatsen zijn!

Opstapplaats:

- | | | |
|--|--------------|----------|
| 1 | Rockanje | 7.00 uur |
| Opstapplaats: Overgang van Dorpsweg naar Vleerdamsedijk bij stadsplattegrond | | |
| 2 | Spijkensisse | 7.30 uur |
| Opstapplaats: Rivierabad Groene Kruisweg 21 3202 ST Spijkensisse | | |
| 3 | Rotterdam | 8.00 uur |
| Opstapplaats: Metro station Kralingse Zoom, zijde parkeerplaatsen | | |
| 4 | Bodengraven | 8.30 uur |
| Opstapplaats: parkeerplaats AC restaurant, overgang naar McDonalds. | | |



Helaas is door de gestegen brandstof- en buskosten de prijs voor de busreis omhoog gegaan, hiervoor onze excuses. Wij reizen met de firma de Snelle Vliet. Mocht door te weinig animo de busreis niet door kunnen gaan, wordt uw inschrijfgeld per ommekeer teruggestort. De buschauffeur zal heen en terug onderweg een keer pauzeren. Mogelijke uitgaven tijdens deze stop zijn voor eigen rekening. De chauffeur bepaalt hoe lang de stop zal duren. Heeft u speciale wensen, stuur dan een mailtje naar l.winters@hetnet.nl of bel 010-4207399. Wij kijken of wij het kunnen invullen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, diefstal e.d.

Komt u met eigen vervoer, geeft u dit dan a.u.b. op via info@stichtingmelief.nl. Wij kunnen daar dan met onze voorbereidingen rekening mee houden.



Routebeschrijving:

Vanaf Rotterdam richting Utrecht (A 20 – A 12) daar richting Amersfoort (A27 – A28), Zwolle, Hoogeveen (A37), weg vervolgen, over Duitse grens (B402/E233) weg doorrijden tot bij 4e stoplichten linksaf (afslag Apeldorn/Sögel, K205) Volg de borden Sögel, u rijdt dan via Apeldorn en Klein Berßen naar Sögel. Bij rotonde linksaf, weg vervolgen, bij volgende rotonde rechtdoor, bij T-splitsing links, direct rechts is Stichting Melief gevestigd. LET OP: Op het terrein van de stichting kunt u NIET parkeren, u gaat doorvoor bij T-splitsing rechts, na ca. 40 meter rechts is de parkeerplaats van PLUS supermarkt, hier is genoeg ruimte om te parkeren. Past u wel op met oversteken, er wordt hard gereden door het Duitse verkeer!



Les garçons Pierre et Gilles !

Dit zijn de namen van de 2 geitenbokjes die hier sinds kort verblijven. De twee mannelijke geitjes zijn hier gebracht door een mevrouw. Deze mevrouw koopt wekelijks melk bij een geitenboer. Aangezien een geit elk jaar lammetjes moet krijgen om melk te kunnen geven, heeft deze boer dus elk jaar jonge geiten. De lammetjes worden binnen 24 uur na de geboorte voorgoed bij de moeder weggehaald. De lammetjes mogen namelijk niet de melk opdrinken, want die is voor de klanten. De lammeren krijgen opgeloste poedermelk. Deze mevrouw vernam dat de laatste twee lammeren, 2 bokjes, op transport naar Frankrijk zouden gaan om afgemest te worden. Dit ging haar zo aan het hart



Pierre & Gilles vermaken zich goed tussen de andere dieren...

dat ze de boer zover kreeg om de bokjes mee te geven. Aangezien ze de dieren zelf geen onderdak kon bieden kwam(en) ze hier terecht. Voor de lammeren een hele andere eindbestemming dan Frankrijk, waar ze aan het slachtmes zouden eindigen. Na een transport dat vaak onder erbarmelijke omstandigheden plaatsvindt, zoals regelmatig op tv te zien is. De beide bokjes krijgen tijdens het schrijven van dit stukje nog om de paar uur de fles. Voor Pierre en Gilles een goede afloop dus... De enige manier hoe zulk leed voorkomen kan worden is door dierlijke producten, zoals bijvoorbeeld zuivel, te vervangen door plantaardige producten, aangezien het verhaal van bijvoorbeeld kalfjes bij koeien niet beter is....

Op de voorkant van de vorige nieuwsbrief stonden Mop en Daksi. Hier stond het hele verhaal beschreven hoe de twee meiden bij ons terecht gekomen waren. Daksi die hoogzwanger was is in december bevallen van 5 pups. Deze hondjes zijn voorspoedig opgegroeid, echter toen ze de leeftijd van 6 weken hadden werd hun moeder heel ziek. Samen met de dierenarts hebben we drie weken lang geknakt voor haar leven. We moesten om het uur voeding en vocht toedienen etc. gelukkig met goed resultaat, dit moedertje heeft zich er krachtig doorheen geslagen en heeft het wonder boven wonder overleefd. Haar

Daksi & Mop Het vervolg...



Onder Daksi toen ze ziek was, boven weer gezond met Lizzy aan het spelen...

kinderen hebben we kunnen plaatsen op goede adressen, deze pups hebben tenslotte nog een heel leven voor zich. Normaal gesproken plaatsen we geen dieren uit, we nemen de dieren namelijk alleen op als een andere

oplossing niet voor handen was. Bovendien hebben we ook niet de bevoegdheden en vergunningen om dieren uit te plaatsen zoals een asiel dit wel heeft. Deze pups vormen dus een uitzondering, het is ook zonde om deze dieren, waar een goed alternatief voor is, hun leven lang in een opvang te houden.

Begin maart was het dat ik samen met Betty, één van de trouwe vrijwilligsters uit Nederland, tegen de avond de dieren in de weiden aan het verzorgen was. Er stopte een auto bij de hanenweide, het portier ging open en er werd een linnen tas over het hek (1.80 meter hoog) geworpen. Deze kwam enkele meters verderop neer. We snelden er naartoe want dit belooft niet veel goeds, aangezien de automobilist met een noodvaart weg reed. We waren verbijsterd toen we het tasje zagen bewegen en er drie kittens in bleken

te zitten. De dierenarts heeft diezelfde avond de diertjes nog onderzocht. De kittens (geschat op 6 weken) hadden ernstige niesziekte, dikke buiken van de wormen en om de staartjes zaten dikke klonten poep, dit had akelige kloven en wonden veroorzaakt. Het is eigenlijk overbodig om te zeggen dat deze diertjes compleet in shock waren... Het drietal heeft het gelukkig overleefd en knapt op, de niesziekte zijn ze echter nog niet helemaal te boven.

We stonden erbij en keken ernaar...



De doodsbange kittens...

Graag willen we nog, naast de donateurs en adoptiefouders, een aantal anderen bedanken voor hun bijzondere steun:

*Drukkerij A-twee voor het belangeloos drukken van de nieuwsbrief

*Een aantal van onze trouwe Nederlandse vrijwilligers heeft op koninginnedag op een rommelmarkt gestaan en een heel mooi bedrag voor de dieren bij elkaar gesprokkeld! Meiden bedankt daarvoor!

*Carmeuse Nederland uit Gouda voor het schenken van 10 zakken kalk zodat wij de stallen weer netjes wit kunnen kalken, wat heel belangrijk is tegen het ongedierte.

*Alle mensen die zakken en bliken voer, oud brood en maïskolven voor de dieren aan de deur gebracht hebben.

Duitse duiven...

De meeste duiven die hier rond de boerderij vliegen komen uit Delft, van een vogelopvang waar we regelmatig dieren voor opvangen, aangezien deze opvang voor wilde dieren



De duiven badderen graag in de waterval...

is en niet voor gedomesticeerde soorten. Deze opvang neemt de dieren in nood ook op en knapt de dieren ook op, maar mag ze geen blijvend onderdak verschaffen. Bij deze club Hollandse duiven is nu een club Duitse duiven aangesloten. Deze dieren waren op een boerderij achtergebleven nadat de eigenaar overleden was. De dorpsgenoten haalde er af en toe een uit het hok om als ingrediënt aan de soep toe te voegen. Een bezorgde buurtbewoonster benaderde ons en vroeg of de duiven op het Gnadenhof mochten komen. De avond voordat ze hen zou brengen, had ze de duiven in vervoersmandjes ingesloten. Nog diezelfde nacht zijn er een aantal gepikt, die hadden dus uiteindelijk minder geluk...

PET-flesjes en mobiele telefoons gevraagd!!!

Stichting Melief zamelt oude mobiele telefoons en PET-flesjes in, de Stichting krijgt hier bij inlevering een vergoeding voor. Cartridges leveren in verhouding niet veel meer op: van wat er verzameld wordt krijgen we voor de meeste helemaal geen vergoeding. PET-flesjes (meeneemflesjes van bijvoorbeeld water of frisdrank) leveren op het moment het meeste op voor Melief. Heeft u lege PET-flesjes of een oude mobiele telefoon over, lever hen dan bij ons in. Neem voor het eventueel ophalen van vuilniszakken vol met flesjes of gsm's in de regio Rotterdam contact op met Luc Winters, tel. 010-4207399 of l.winters@hetnet.nl

Gnadenhof oder Gnadenschuss! klonk er aan de telefoon. Een Duitse meneer was verhuisd en kon zijn hangbuikzwijn niet meer mee nemen. Er wordt vaak gezegd en bedreigd met het dood maken van dieren als wij ze niet nemen. Dit is buitengewoon triest en ook laf. Het blijft de mensen hun eigen verantwoordelijkheid wat ze



met de dieren doen. In dit geval kon het dier, dat dus werkelijk bedreigd werd in haar voortbe-

staan, geholpen worden. Josefien is kort na aankomst hier gesteriliseerd, waarna ze, na haar

**Josefien
De hang-
buikzwijn-
dame**

herstel van de operatie, samengevoegd werd met de andere varkens. Dit gaf de eerste weken een gespannen sfeertje bij de familie Knorremans. Na wat schermutselingen wordt Josefien nu goed geaccepteerd en loopt samen met Jona, Bouke, Marnix en Victor over de weiden te struinen.

Best knap voor zo'n dame die zo goed als niets meer kan zien door de plooiën in haar gezicht!

Dappere Daisy...

Er stond op een avond een man aan de deur, hij duwde ons een riem in de hand en zei dat we de hond mocht hebben. Het was donker en ik zag niet veel, maar verhip, ja, er zat nog iets aan de lijn, een klein hondje van bijna 3 jaar genaamd Daisy. Daisy is vermoedelijk een kruising dwergpinscher x chihuahua. De man vertelde dat hij het beestje had gekocht als speelgoed voor zijn kinderen, die waren er inmiddels mee uitgepeeld en hij moest acuut van haar af. Bij de vraag of ze zindelijk was volgde een wazig antwoord en achteraf bleek waarom... Het nadeel van zo'n levend speelgoedje is toch echt dat het kan plassen en poepen en dus ook in huis! Al snel vonden wij ook hier en daar een bruin sigaartje! Marc en ik waren beiden bang dat als we het dier niet aan zouden nemen de man die zelfde avond nog met een minder diervriendelijke manier genoeg zou nemen... Ook Daisy is inmiddels gesteriliseerd en staat haar vrouwtje met gemak, zelfs tegenover Bas de Rottweiler!



...het speelgoedbeesie

Cindy, the little pony...

Cindy was in december de eerste pony die ooit bij Melief terecht gekomen is. We waren benaderd met de vraag of we haar konden opvangen aangezien ze onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest was en anders dood geschoten zou worden. Toen Cindy hier aan kwam kon ze niet meer dan enkele meters lopen. Cindy is naar alle waar-



schijnlijkheid ooit over de kop geslagen en zwaar

hoefbevangen geweest. Ze heeft last van ataxie en zat onder het ongedierete, haar vacht was een plakende koek. In overleg met de dierenarts is besloten de arme stakker een kans te geven en is een behandeling van start gegaan.

Momenteel kan Cindy weer uren op haar benen staan, lopen kost haar nog steeds inspanning. Cindy krijgt 2 keer per dag pijnstillers. In de ochtend staat ze luidkeels te hinniken omdat ze snel de weide weer op wil! Cindy zal nooit meer helemaal herstellen van haar klachten, ook de medicatie kan op den duur zijn tol gaan eisen. Met de dag kijken we hoe haar levenskwaliteit is en wekelijks wordt hier naar gekeken door de dierenarts.

Lolo, Panthera & Tara

Dit trio honden hing een hele donkere wolk boven de kop. Jarenlang hebben deze



De kolos Lolo...

honden in een asiel gezeten. Hun leeftijden variëren van 13, 9 en 8 jaar oud. Alle drie hebben ze een leven op straat achter de

rug. Panthera is zo mishandeld geweest dat haar schedel misvormd is en er een oog ontbreekt. Aangezien deze honden nogal een verleden hebben, bleken ze onplaatsbaar te zijn. Het asiel waar deze honden verbleven werd gesloten, de overige honden werden door andere asielen overgenomen, maar een aantal honden waaronder dit drietal niet. De beheerder liet de dieren achter en een bezorgde buurvrouw nam de zorg over de 6 overgebleven dieren over. Echter op 15 maart jl. zouden de dieren worden afgemaakt. Drie andere diervrienden en wij vonden dat dit niet mocht gebeuren en hebben voor 3 van de 6 een goed onderkomen kun-



De rustige Panthera...

nen vinden. De 3 die niet te plaatsen waren zijn hier opgenomen. De twee teven zijn gesteriliseerd en bleken achteraf serieuze problemen aan de baarmoeder te hebben. Tara blijkt ernstige terugkerende artritis in haar staart te hebben waarschijnlijk als gevolg van een ongeval. De kans is groot dat de staart geamputeerd moet worden. Lolo de reu van 13 heeft

een verwaarloosde oorontsteking gehad waardoor zijn kop blijvend iets scheef staat, maar pijn heeft hij hier niet aan volgens verschillende dierenartsen. Het drietal is helemaal opgenomen in de roedel en maakt een zeer tevreden en gelukkige indruk. Ze leven momenteel gelukkig en hopelijk nog een hele tijd!



En de zenuwachtige Tara...



Stichting
Melief

ieder dier een dierwaardig leven!

bezoekadres: Friesenweg 5
49751 Sögel, Duitsland
Telefoon: 0049-(0)5952-200657

stichtingsadres / secretariaat /
donateursadministratie:
Anjertuin 29
2662 DE Bergschenhoek, NL

e-mail: info@stichtingmelief.nl
internet: www.stichtingmelief.nl
www.gnadenhofmelief.de

Bank: 21.21.71.445
IBAN: NL48 TRIO 0212171445, BIC:
TRIONL2U
Giro: 4364678
IBAN: NL68 PSTB 0004364678, BIC:
PSTBNL21
t.n.v. Stichting Melief te Bergschenhoek

Aan:



Zwanger gebracht...

Aan de deur stond een vrouw met twee konijnen in een plastic curverbox. De mevrouw vertelde al een hele tijd rond te rijden met de dieren, echter niemand wilde ze hebben. We waren haar enige hoop, anders zou ze de dieren in het bos moeten lozen en dat wilde ze eigenlijk ook niet. De twee konijnen werden hier achtergelaten, kort daarna werden we (onaangenaam) verrast, de voedsters hadden jongen gehad. Je vangt twee dieren op, maar eigenlijk waren het er dus 7!!!



De onverwachte uitbreiding...

* TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST *

Hieronder een greep uit de projecten die nog op stapel staan op Gnadenhof Melief, hulp (ter plaatse en natuurlijk financieel) is altijd welkom!

- ✂ Slaan van een waterput om de waterkosten te drukken
- ✂ Renovatie van de daken van de stallen zodat we van alle lekkages af zijn
- ✂ Bouw van een degelijke quarantaineruimte, zodat zieke en nieuwe dieren indien nodig naar behoren apart gezet kunnen worden
- ✂ Vernieuwen van de waterleidingen in de stallen (alles is verroest en nu onbruikbaar) zodat niet alles met één hele lange slang en emmers van water voorzien hoeft te worden
- ✂ Renovatie van de keuken in de stallen zodat kattenbakken en voerbakken binnen worden ipv in weer en wind buiten met water uit de regenpijp
- ✂ Aanleg buitenwasbak onder de overkapping, zie hierboven
- ✂ Elektrische bedrading in stallen vervangen, heel belangrijk voor het verzekeren van de veiligheid van de dieren
- ✂ Aanleggen van terreinverlichting zodat in geval van nood 's nachts ook alles goed te zien is



Werk in uitvoering... Jeroen Pauw helpt mee

Chinees Vegetarisch Restaurant

'De Oude Plek'
老地方素食館

Pliniusstraat 18
Rotterdam (Lombardijen)

Tel.: 010 4327420

Dagelijks geopend van 16:00-22:00 uur
(Ook op zon- en feestdagen)

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen en Marc Winters van Stichting Melief. Het afdrucken is gesponsord door drukkerij A-Twee uit Waddinxveen. De nieuwsbrief komt voorsnog 2 keer per jaar uit en wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, op welke manier dan ook, steunen.

Speelt u al mee in de Sponsorloterij t.b.v
Stichting Melief?

Kijk op www.sponsorloterij.nl of bel 0900-3001400
(20 cpm) voor meer informatie!

Wij worden mede gesteund door Stichting Menodi: www.menodi.nl

Wij rekenen erop dat, indien u ons niet gemachtigd heeft, u zelf zorgdraagt voor het overmaken van uw jaarlijkse/maandelijke bijdrage. Alvast bedankt!

Steunt u ons komende jaar weer?

