



Beste sympathisanten,

Allereerst willen we deze nieuwsbrief beginnen met u als donateur of adoptiefouder heel hartelijk te bedanken voor uw steun aan Stichting Melief! Door uw steun biedt u de mogelijkheid om zorg te dragen voor de ruim 500 dieren die ooit verwaarloosd of gedumpt zijn geweest. U zorgt indirect dat deze dieren lekker in het stro kunnen liggen, weer bewegingsvrijheid hebben, goede verzorging krijgen en medische behandelingen kunnen ondergaan. Nogmaals hartelijk dank hiervoor! Het belangrijkste speerpunt binnen de stichting, naast de dagelijkse zorg voor de dieren die natuurlijk onverminderd doorgaat, is ons huisvestingsprobleem. Nog steeds is er geen ander onderkomen gevonden voor Stichting Melief, ook al wordt er keihard aan gewerkt door een groep mensen. Doordat dit veel tijd in beslag neemt kan het gebeuren dat adoptiecertificaten of welkomstbrieven even op zich laten wachten. Dit kan erg onplezierig zijn, maar wij hopen dat u er begrip voor heeft dat de dagelijkse verzorging van de dieren en het zoeken naar een andere locatie bijna alle tijd opslokt. In deze nieuwsbrief dus ruim aandacht hiervoor, naast de verhalen over de dieren.

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de Open Dag!



Waar zal ons mandje 1 oktober komen te staan....???

NOODSITUATIE NOG ONVERANDERD

Eind vorig jaar hebben we u al bericht dat onze huurovereenkomst per oktober 2006 zal aflopen aangezien het huidige onderkomen van de Stichting gesloopt zal gaan worden i.v.m. wijzigingen in de bestemming van de grond. Het bedrijf waar wij jarenlang het woonhuis en de grond van hebben kunnen huren heeft namelijk plannen voor uitbreiding.

In oktober zijn de Vrienden van Melief opgericht, een aantal mensen die zich allen vrijwillig keihard inzetten in de zoektocht naar een andere locatie waar ons opvangwerk voortgezet kan worden. Er hebben gesprekken met de gemeente Westvoorne, waar Rockanje onder valt, plaatsgevonden echter zonder resultaat. De gemeente kan/wil ons niet helpen aan een nieuwe plek. Dit is ronduit triest aangezien we zoveel dieren uit de omgeving van een wisse dood hebben kunnen redden omdat ze op straat neergegooid waren.

De Vrienden van Melief hebben alle Nederlandse gemeenten aangeschreven, alle regio kantoren van de Dierenbescherming, Natuurmonumenten, de Landschappen, de Domeinen, Stichting Botlekbelangen, etc. Er is contact gezocht met bekende Nederlanders, oproepen in Hart voor Dieren, het blad van de Nederlandse Vegetariërsbond, van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, van de Groene Passage, in lokale kranten, bij de Club van 100. Vele brieven zijn er verstuurd naar Wendy van Dijk van Hart in Actie, Vier in het Land is eveneens benaderd. Er zijn 25.000 (gesponsorde) folders huis aan huis verspreid. Bedrijven zijn benaderd, verschillende make-lars zijn aan het zoeken

(geweest) etc. Er is dag in dag uit gezocht op internet naar mogelijkheden voor huur of koop van een locatie en nog vele andere dingen meer. Ook hebben een aantal donateurs / adoptiefouders actief mee gezocht, echter dit alles nog steeds zonder enig resultaat....

Er zijn geschikte locaties te vinden in Nederland, echter allen in een te hoge prijsklasse. Momenteel lopen er nog een paar lijntjes in Nederland o.a met een andere gemeente op Voorne-Putten en voor een noodscenario met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, we blijven doorgaan!

Toch moeten we onderhand de conclusie trekken dat er voor Stichting Melief geen mogelijkheden in Nederland zijn om haar werk te kunnen voortzetten en toekomstplannen te verwezenlijken. We kunnen het hier niet bij laten zitten en de ruim 500 dieren in de steek laten, voor velen is herplaatsing onmogelijk door gedrags- of gezondheidsproblemen, anders waren deze dieren hier namelijk niet opgenomen. Het was voor velen hun laatste kans op een (fijn) leven.

We hebben besloten om verder te kijken dan het drukke en dure Nederland en zijn over de grenzen de mogelijkheden aan het verkennen. België geniet de voorkeur aangezien de taal hetzelfde is, echter ook hier zijn geschikte locaties tot nog toe onbetaalbaar. Duitsland lijkt meer mogelijkheden te bieden aangezien hier afgelegen boerderijen met grond nog betaalbaar zijn. Het gaat met name om het gebied dat naast Groningen over de grens ligt, zuidelijker in de buurt van Arnhem is eveneens te duur. Dat de nieuwe locatie afgelegen moet zijn is belangrijk voor bij-

voorbeeld de ruim 160 afgedankte hanen die de stichting een onderdak biedt.

Mocht het buitenland de enige uitwijkmogelijkheid zijn dan moeten we dit sterk overwegen in het belang van het voortbestaan van de dieren. Stichting Melief zal dan nog steeds een Nederlandse Stichting blijven, met de mogelijkheid dat er een nieuwe stichting in het betreffende buitenland erbij opgericht zal worden. Stichting Melief wordt dan internationaal! Een voordeel van het buitenland is ook dat er waarschijnlijk mogelijkheden zijn voor u als donateur of adoptiefouder om een weekend of week op vakantie te komen bij Stichting Melief, u kunt komen ontstressen en de werkzaamheden en belevenissen met de dieren met eigen ogen zien!

Voor ons persoonlijk zal deze, waarschijnlijk uiteindelijk noodzakelijke stap, moeilijk zijn aangezien we momenteel over een groep geweldige vrijwilligers beschikken en daar van voren af aan begonnen zal moeten worden. Kortom, een uitwijk naar het buitenland geniet niet onze voorkeur, maar momenteel staan we (samen met de dieren) met de rug tegen de muur....

Zodra er een locatie gevonden is zult u direct bericht ontvangen, een ding is zeker: het werk van Melief blijft doorgaan, wij laten deze dieren niet in de kou staan, er komt een doorstart, waar dat dan ook zal zijn!

**Speciaal voor de
nieuwe locatie hebben
wij een spaarrekening
geopend, spaar mee
op:**

95.76.03.851

t.n.v. Stichting Melief, Rockanje
Vermeldt uw adresgegevens, dan
kunnen wij u op de hoogte houden

Massaal dumpen

De afgelopen 5 maanden is er een gigantische toename in het aantal gedumpte dieren in duinen en bosgebied hier in de omgeving. Eenden / kippen / hanen, het waren er soms wel vijf per week. Naar ons idee heeft dit alles verband gehouden met de ophokplicht en de angst voor vogelgriep onder de mensen. Aangezien deze dieren kansloos zijn als ze (midden in de winter) aan hun lot worden overgelaten hebben we deze dieren opgenomen ondanks dat we over een paar maanden dakloos dreigen te worden. Dit brengt een enorme druk met zich mee, maar toekijken terwijl deze dieren creperen is voor ons ook geen optie.

Hoezo brutaal?

Tijdens de ophokplicht zijn er mensen bij het hanenbos over het hek geklommen en hebben het terrein betreden en in de verblijven 5 nieuwe hanen er bij gezet. Dit is niet alleen heel brutaal, deze dieren werden te grazen genomen door de al aanwezige hanen. Gelukkig hebben we het snel ontdekt en konden we de nieuwe dieren apart zetten. De laatste tijd komen er vaker ongenode gasten bij het hanenbos, regelmatig is het gaas naar beneden getrapt en twee keer is het voer gestolen, de tonnen met voer kunnen we dus nu echt niet meer laten staan.

Barbarie eenden gedumpt

Vier woerden en een eend waren tijdens de ophokplicht in de berm neergezet, aangezien deze dieren aan de weg bleven zitten en duidelijk gewend waren om gevoerd te worden konden ze hier niet overleven. Het probleem is vaak dat mensen denken dat deze dieren het wel redden, men vergeet echter dat dit speciaal gekweekte rassen zijn die verder van de natuur staan dan hun wilde soortgenoten. Vaardigheden om zelfstandig voedsel te zoeken of te vluchten voor gevaar ontbreken meestal. Nu leven ze hier bij de vijver.

Duiven gestrand

Bij het slufferstrand op de Maasvlakte hebben we een paar zeer verzwakte postduiven aangetroffen. De dieren waren te zwak om op te vliegen. Rust en een goede maaltijd doen echter wonderen. Bellen met de eigenaar leverde niet veel positiefs op, ze konden de soep in! We hopen op onze nieuwe locatie een duiventil te kunnen realiseren, zodat deze dieren lekker rond kunnen vliegen.

Ophokplicht

Het zal niemand ontgaan zijn dat er dit voorjaar een volledige ophokplicht van kracht was. Afgelopen najaar waren er slechts risicogebieden waar deze plicht van kracht was, dit voorjaar gold het voor geheel Nederland. Concreet betekende dit dat alle pluimveedieren hier in rennen gehuisvest moesten worden. In het hanenbos, waar de ruim 140 hanen altijd vrij rondlopen en in de bomen slapen, moesten in een razend tempo lange overdekte rennen gebouwd worden. Op de locatie aan huis moest eveneens keihard gewerkt worden om iedereen



Vijf al voor de ophokplicht in het hanenbos gedumpte hanen

onder het zeil te krijgen. Met behulp van vrijwilligers is er ruim een week getimmerd en gezaagd, naast alle andere werkzaamheden die natuurlijk ook gewoon doorliepen. Het ophokken voor de dieren was een grote ramp: dieren die de vrijheid gewend zijn en ineens met

Casper, Boy, Alba en Debbie

Casper en Boy zijn 2 konijnenbroers zijn op een parkeerplaats in de duinen neergegoooid, een oplettende wandelaar zag dat ze uit de auto gezet werden. De twee broers waren echter zodanig van slag dat ze zich onmiddellijk schuil hielden onder het struikgewas in de duinen. Vangactie gestart met 5 vrijwilligers, Casper gevangen. Na een paar dagen gesluip door het struikgewas met doorns van 5 cm lang is het gelukt om Boy ook te pakken te krijgen, onze benen leken op die van stekelvarkens met die duindoorns erin, maar uiteindelijk hadden we wel ons doel bereikt! Beide heren zijn gelijk gecastreerd, helaas is Boy onlangs na kort ernstige (rug)klachten gehad te hebben overleden, dierenartsbezoek heeft niet geholpen. Casper graaft naar hartelust op het terrein! Alba hebben we het witte hangoorkonijn genoemd dat in een particuliere tuin gedumpt was, ook dit konijn is inmiddels gecastreerd en heeft aansluiting gevonden bij de reeds bestaande konijnenfamilies. Alba is zo'n goede sul, zo'n konijn ga je toch missen als eigenaar... Debbie is een dwergkonijn wat in het dorp de drukke weg overstak net voor de bus waar stagiaire Deborah inzate. Na haar telefoontje is Lothar onmiddellijk gewapend met een schepnet naar het dorp gereden. Aan iemand van de gemeentewerf vroeg hij of hij 2 minuten tijd had om het diertje in een hoek te drijven, zijn antwoord hierop was dat hij daar niet aan ging beginnen, hij wilde gaan eten..... Tja, soms sta je nog steeds versteld van sommige mensen. Maar goed alleen is het Lothar ook gelukt, we zijn hier niet voor een gat te van- gen!



Alba

Praktische mededeling

Deze mededeling geldt voor mensen die

ons middels een ingevulde bon een incasso-opdracht geven hebben. Voortaan zullen de incasso's van adoptiegelden en donaties om praktische redenen naar onze betaalrekening bij de Postbank in plaats van onze rekening bij de Triodos Bank geboekt worden. Dit scheelt ons een hoop tijd. Behalve dat het dus naar een ander rekeningnummer gaat, zal er voor deze mensen niets veranderen.

In het zonnetje:

Graag willen we bij deze onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun hulp en goede zorgen voor de dieren: Connie, Joop, Jolanda, Norine, Arend-Jan, Els, Saskia, Kirsten, Laura, Michael, stagiaires Deborah en Roxanne, en de club van de Zwerver uit Krimpen! Ook bedanken wij boekhoudsters Mariska en Lianna en de Vrienden van Melief: Jeroen, Luc, Patricia, Mac, Hans, Hanno en Stephanie voor hun enorme inzet! Ook de verspreiders van de gesponsorde stroofolders: namens de dieren bedankt!

tientallen op een kluitje zitten gaan elkaar te lijf uit vervalving. Dagelijks moesten er dieren apart gezet en opgelapt worden omdat de stress hen parten ging spelen. De conditie van de dieren ging zienderogen achteruit omdat zonne- of zandbaden niet meer binnen hun mogelijkheden vielen. Ook het naderende voorjaar zorgde voor veel onrust onder het pluimvee. Naast de misère voor de dieren betekende deze maatregel van minister Veerman ook een behoorlijke financiële klap voor de Stichting omdat het er heel wat materiaal mee gemooid is gegaan. En last but not least hield dit ook in dat de rennen, niet hoger dan 1.20 meter hoogte in het hanenbos (om kosten te besparen),

iedere dag op de knieën moesten worden uitgeharkt. De rugspieren en been spieren zijn dus ondertussen goed getraind! Kortom het was een ramp voor de dieren, een financiële strop en heel emotioneel als je de dieren die hier goed opgeknapt waren, weer achteruit ziet gaan in conditie en elkaar te lijf ziet gaan. Momenteel genieten de dieren weer volop van het zonne- en zandbaden en het gescharrel op het terrein. Het is echter al zeker dat de dieren komend najaar weer opgehokt zullen moeten worden. Het is toegestaan om de dieren te enten maar hier zitten zoveel haken en ogen aan en het is bovendien voor de stichting financieel niet haalbaar.

Cartridges en mobiele telefoons Gevraagd!!!

Stichting Melief zamelt oude mobiele telefoons en lege printercartridges in, de Stichting krijgt hier bij inlevering een vergoeding voor. Heeft u lege cartridges of een oude mobiele telefoon over, lever hen dan bij ons in. Wellicht heeft u misschien plaats op uw werk om een inzamelbox neer te zetten. Wij kunnen hiervoor zorgen, ook dragen wij zorg voor het ophalen van volle boxen. Neem voor meer informatie en het verkrijgen van een inzamelbox contact op met Jeroen Koedam van Stichting Menodi: 0183-630983 of info@menodi.nl

Jeppie

Jeppie is een kat die een aantal jaren geleden hier in de oprit neer gezet is, een tijd door de buurvrouw verzorgd is, maar toen de buurvrouw ging verhuizen... Jeppie werd al snel bij ons in de groep opgenomen en heeft het hier goed naar zijn zin. Kenmerkend van Jeppie is dat hij

meestal zijn tong uitsteekt, zeker nadat er een aantal tanden getrokken moesten worden. Onlangs is vastgesteld dat Jeppie kanker op zijn neus heeft, deze vorm is echter vrij succesvol te behandelen. In Terneuzen zit een kliniek die hierin gespecialiseerd is. Johan de Vos, eigenaar van de kliniek heeft aangeboden om de bestralingen (4

weken lang 3x per week) voor zijn rekening te nemen, de Stichting hoeft alleen de narcose te betalen! Het is geweldig dat deze mensen Jeppie weer een kans geven, voor de Stichting scheelt dit al snel een bedrag van ruim 400 euro! Als het goed is komt Jeppie over 4 weken weer genezen terug aangezien hij intern bij de dierenkliniek blijft gedurende de behandeling.



Jeppie, met een duidelijk zichtbare plek aan zijn neus

We willen hierbij iedereen bedanken die iets (extra's) op de spaarrekening voor de nieuwe locatie heeft gestort!

Karel de Kalkoen

Karel was een grote witte ex-bioindustrie kalkoen. Weggekocht door zijn voormalige eigenaresse, zij kon echter door omstandigheden niet meer voor hem zorgen.



Karel met zijn kapotte vleugel

In de bio-industrie leewieken (amputeren van de halve vleugel in de eerste levensdagen) ze de dieren vaak standaard (alsof een kalkoen van 20 kilo het luchtruim zou kiezen!). Dit leewieken was zeer beroerd uitgevoerd. Karel wapperde met zijn vleugels om zich voort te kunnen bewegen, hiermee sloeg hij de stomp steeds kapot. Uiteindelijk is er een bacterie in de wond gekomen, wat een sepsis dreigde te veroorzaken. Een operatie leek uitkomst te bieden, helaas heeft het niet mogen baten en hebben we afscheid moeten nemen van deze dappere kalkoen. Karel de kalkoen legde zijn hoofd in je schoot en vond het heerlijk als je hem over zijn bol aaid. Hij reageerde met een klokkend geluid als je hem riep of hij bekende vrijwilligers zag! Zo zie je dat zo'n dier, dat mensen enkel kennen als stuk vlees tijdens de kerst, ook zijn voorkeur heeft en emoties bezit!

NAGEKOMEN BERICHT!!

Met stomheid geslagen ontdekte Lothar zondag 28 mei dat er mensen zich, door het hek te vernielen, toegang hadden verschaft tot het Hanenbos. Al gelijk bij eerste inspectie bleek dat de indringers 19 halfwas hanen van het ras Brahma hadden achtergelaten. De dieren, die doodsbang bij elkaar zaten, waren broodmager, hadden kale ruggen, zaten onder de bloedluizen en stonken een uur in de wind. Klaarblijkelijk het resultaat van te kleine, slecht schoongehouden huisvesting, nooit ontwormen en slechte voeding. Later bleek buiten het hek nog een nieuwe haan van een ander ras te lopen en nog twee hele bange volwassen Brahma's, onduidelijk is of deze van dezelfde eigenaar zijn gekomen. De dieren bevinden thans op de hoofdlocatie om de nodige verzorging en bijvoeding te krijgen.

Naar aanleiding van het persbericht dat we hierover verstuurd hebben, is er dinsdag 30 mei een item in het RTL4-programma Vier in het Land aan de gebeurtenis en het feit dat de stichting dakloos dreigt te worden besteed.



20 van de 22 gedumpte hanen

LIJSJE

Liesje, een kat die 8 jaar bij een oude vrouw in het donker opgesloten zat en hier in anderhalf jaar weer een fijn leven heeft kunnen opbouwen, hebben we moeten laten inslapen. Ze bleek kanker in haar buik te hebben, samen met een afwijking aan haar nieren. De eerste weken toen Liesje hier was hebben we haar infuus moeten toedienen en moeten dwangvoeren, zo moest ze wennen aan de nieuwe situatie. Ook was ze duidelijk geen daglicht gewend. Met veel liefde en geduld heeft ze hier nog een fijne tijd gehad, ook al bleef het een kat die toch op zijn zachtst gezegd eigenaardige trekjes aan haar verleden overgehouden had.

De Dump van Heenvliet

In Heenvliet (een paar dorpen verderop) is een massale dump van hanen en kippen, bij een (nog aan te leggen) natuurgebied, de Put van Heenvliet genaamd. Er liepen zo'n 50 kippen, een parelhoender en ongeveer 85 hanen rond. De dieren dreigden geruimd te worden vanwege de vogelgriep. Dit excuus wordt vaker aangepakt om zonder veel protest wilde populaties te elimineren. We zijn in ge-

sprek gegaan met de gemeente Brielle en hebben kunnen bedingen dat de hanen konden blijven (zolang er geen uitbraak van de vogelgriep in de buurt zou zijn) en wij de kippen zouden wegvangen. De kippen durfden vaak niet uit de bomen te komen omdat het daaronder wemelde van de hitsige hanen. Nu de kippen er tussenuit gehaald zijn kan de populatie zich niet uitbreiden door middel van nesten kuikens.

De gemeente Brielle zou drempels plaatsen omdat hier veel automobilisten hard rijden en dit gemiddeld 1 dier in de week het leven kost.

De gemeente zou ook een vergoeding storten op onze rekening voor de gemaakte onkosten en inspanningen. Inmiddels heeft de gemeente laten weten geen drempels te gaan plaatsen, een bedrag is nu zo'n 3 maanden later ook nog niet gestort.... Het is triest om te zien dat gemeenten zo weinig om dieren geven. Het is voor hen niet belangrijk dat mensen bewust op de aanwezige hanen inrijden. Jammer ook dat ze beloftes niet na komen, maar uiteindelijk doen we dit werk voor de dieren en niet voor de gemeente!

Tip: Heeft u deze nieuwsbrief gelezen? Gooi hem niet weg maar geef hem door!



Stichting
Melief

ieder dier een dierwaardig leven!

Achterstrypseweg 15
3235 NB Rockanje
Telefoon: 0181-400480
E-mail: info@stichtingmelief.nl
Bank: 21.21.71.445
Giro: 4364678

Spaar mee voor de nieuwe
locatie op onze speciale
spaarrekening:
95.76.03.851

Aan:

Open Dag zondag 25 juni 2006 van 11.00 - 17.00 uur!!!

Zondag 25 juni is het weer zover, de jaarlijkse Open Dag bij Stichting Melief. Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u onze 4 locaties bezoeken en staan de vrij-

willigers voor u klaar om u rond te leiden. Dé gelegenheid om uw adoptiedier te komen bezoeken of er een uit te zoeken. Iedereen is van harte welkom om een middagje heerlijk tussen de

dieren te vertoeven. Vegetarisch restaurant De Oude Plek uit Rotterdam sponsort heerlijke diervriendelijke hapjes, dat wordt dus echt genieten. De opbrengst van de catering komt ten bate van de dieren. Behalve de hoofdlocatie aan de Achterstrypseweg 15 in Rockanje is het natuurlijk ook leuk om de dieren op de twee weides en in het hanenbos te zien. We proberen hiervoor weer een busje te regelen, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld de andere locaties te bezoeken. De chauffeur zal u dan toegang verschaffen, zodat

er geen vrijwilligers onnodig lang hoeven staan te wachten (dit was vorig jaar het geval). Dit zal de laatste open dag zijn op de huidige locatie, dus als u in de buurt woont en u bent in de gelegenheid om te komen (wie weet waar de nieuwe locatie zich zal bevinden...), dan hopen wij u deze dag te mogen ontvangen!

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen en Marc Winters van Stichting Melief. Het afdrucken is gesponsord. De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar uit en wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, op welke manier dan ook, steunen.

Chinees *Vegetarisch* Restaurant



'De Oude Plek'
老地方素食館

Pliniusstraat 18
Rotterdam (Lombardijen)
Tel.: 010 4327420

Dagelijks geopend van 16:00-22:00 uur
(Ook op zon- en feestdagen)

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie

U kunt ons ook vinden op het internet:

www.stichtingmelief.nl

Nu regelmatig met actueel nieuws!

Wij worden mede gesteund door Stichting Menodi: www.menodi.nl

Wij rekenen erop dat, indien u ons niet gemachtigd heeft, u zelf zorgdraagt voor het overmaken van uw jaarlijkse/maandelijkse bijdrage. Alvast bedankt!

Steunt u ons dit komende jaar van grote veranderingen weer?

